



Oudheidkamer weer open

Na een maandenlange sluiting wegens het besmettingsgevaar op corona (covid-19) zijn de deuren van de Oudheidkamer op woensdag 2 september jl. weer geopend voor het publiek, geheel conform het overheidsbeleid: maximaal 5 bezoekers tegelijkertijd binnen, zij worden verzocht de handen te ontsmetten en hun contactgegevens achter te laten. We hopen u snel weer te mogen begroeten!

24-sep-2020 Lezing 'De zussen Van Gogh' door Willem Jan Verlinden

Aula van Het Baarnsch Lyceum, Torenlaan 83, 3742 CS Baarn

Aanvang 20.00 u, zaal open om 19.30 u.

N.B. In verband met het beperkte aantal zitplaatsen dient u zich per mail met naam en telefoonnummer aan te melden bij de secretaris: secretaris@historischekringbaerne.nl. Toewijzing op volgorde van binnenkomst.

Het verhaal van *De zussen Van Gogh* komt voort uit de nieuwsgierigheid van de schrijver, die deze drie vrouwen - Anna (*1855), Lies (*1859) en Willemien (*1862) - tijdens een onderzoek voor een eerder boek over Van Goghs' Londense jaren (*Hoe ik van Londen houd - wandelen door het Londen van Vincent van Gogh* (2013) tegenkwam in Vincents correspondentie.

Willem Jan Verlinden: *Toen ik de pen neerlegde werd me duidelijk (ook in reacties en commentaren van anderen) dat met het beschrijven van de levens van de zussen, er gelijktijdig een duidelijk familieverhaal werd verteld. Dat verhaal heeft veel in zich van wat ik ook als schrijver en onderzoeker belangrijk vind: het biedt context, laat echte mensen zien - vaak in hun eigen woorden - en verbindt persoonlijke geschiedenis met de grote maatschappelijke geschiedenis. Vanuit mijn eigen achtergrond spelen kunst en literatuur altijd een belangrijke rol. Voordat ik onderzoeker werd en de uitkomsten ervan ook ging optekenen, studeerde ik kunstgeschiedenis en archeologie in Leiden. Ik werkte vervolgens voor verschillende musea en kunstfondsen alvorens mij te vestigen als zelfstandig adviseur op gebied van fondsenwerving, organisatieadvies en communicatie voor culturele instellingen. In dit veld ben ik ook nog steeds werkzaam.*



De link met Vincent en zijn familie was een hele directe. Ik werd 100 jaar nadat de familie Van Gogh in Helvoirt (een klein dorpje in Oost-Brabant, op 8 km van 's-Hertogenbosch) kwam wonen in datzelfde Helvoirt geboren. Het verhaal van Vincent was er voor mij dus altijd al. Als jongen had het mijn belangstelling en zette ik mijn eerste stappen, geïnspireerd door een gedreven streekhistoricus. En tegenwoordig mag ik dagelijks doen wat ik het fijnst vind: onderzoek en daarvan verslag doen in een boek, of zoals binnenkort in Baarn, tijdens een lezing. Centraal staat dan middelste zus Lies van Gogh die ruim 40 jaar in Baarn woonde en er ook nog steeds begraven ligt.

Het boek *De zussen Van Gogh* (2017) verschijnt in het Engels in 2021 in UK en USA bij Thames & Hudson. De Nederlandse versie is verkrijgbaar na de lezing op 24-sep-2020.

Expositie 'Toen was roken nog heel gewoon' verlengd tot 27-sep-2020

Columbus kwam in het jaar 1492 voor het eerst met tabak in aanraking. Hij zag hoe de Indianen dit gedroogde gewas in stenen pijpen rookten. Het zou nog 100 jaar duren voordat in Europa de eerste pijpen werden aangestoken. Aanvankelijk bestond er veel weerstand van lokale overheid en geestelijken tegen het pijproken, zonder resultaat, want het 'tabak zuigen' nam een grote vlucht. Overall ontstonden pijpmakerijen en de verdiensten in de tabakshandel waren enorm: een nieuwe verslaving was geboren.



In het begin waren de modellen van de pijp nogal eenvormig, geperst uit witte klei in een metalen vorm. Ergens in de 18^e eeuw werden de pijpen steeds uitbundiger, en ook het materiaalgebruik werd meer divers: porselein, hout, staal en meerschium deden hun intrede. In de Oudheidkamer is te zien hoe men met deze materialen soms prachtige kunstwerkjes heeft gemaakt. Niet alleen pijpen zijn het onderwerp van deze tentoonstelling, er zijn ook allerlei nevenproducten te zien, zoals tabakspotten en -dozen, kwispedoors, pijpenekjes, staanders, vuurtestjes en een tondeldoos. Ook pijpmakersafval en misbaksels uit de 18^e eeuw kan men bekijken, evenals een pijpenpot waarin de 'rauwe' pijpen werden gezet om in de oven te worden gebakken. Er wordt een kleine zijsprong gemaakt naar de sigaar en de sigaret. Alles is nu nostalgie, want na zo'n 470 jaar is tabak in de ban gedaan en kunnen we alleen nog terugkijken op al deze producten waar ooit heel veel mensen hun brood mee verdienden.



3-okt-2020 Excursie Airborne museum Oosterbeek

De excursie naar het Airborne museum in Oosterbeek vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen. Half augustus jl. zijn er slechts negen deelnemers geregistreerd. Maar aanmelden is nog mogelijk **tot 17 september** door **€ 55 p.p.** over te maken op bankrekening **NL55 INGB 0006 5891 13** t.n.v. de Historische Kring Baerne **o.v.v. Excursie 2020 en uw telefoonnummer**, zodat wij u kunnen bereiken mocht de excursie geannuleerd worden. Wij houden ons strikt aan de coronavoorschriften, zo is het dragen van een mondkapje in de bus verplicht. Raadpleeg kort voor 3 oktober a.s. onze website om te vernemen of er iets is gewijzigd m.b.t. deze excursie.

Programma

- 09.30 u Vertrek met de bus vanaf station Baarn (tegenover Amaliapark)
- 10.15 u Koffie met gebak bij restaurant Klein Hartenstein (90 m lopen naar het museum)
- 11.00 u Introductie door een museummedewerker in de salon van het museum
- 11.30 u Zelfstandig museumbezoek
- 12.45 u Lunch in restaurant Klein Hartenstein
- 14.00 u Met de bus naar de Airborne begraafplaats
- 14.15 u Rondleiding met gids over de begraafplaats
- 15.15 u Met bus naar Klein Hartenstein
- 15.30 u Afsluitend drankje in het restaurant
- 16.00 u Vertrek naar Baarn.



Kosten excursie

€ 55 p.p. (alles inbegrepen). Verzoek: **neem uw Museumjaarkaart mee!** De besparing aan entreekaartjes komt zo ten goede aan de HKB.



6-okt-2020 Lezing 'Gek en Wijs tijdens Seyss: anti-Duitse publicaties tussen 1940 en 1950' door Frits Booy

Aula van Het Baarnsch Lyceum, Torenlaan 83, 3742 CS Baarn

Aanvang 20.00 u, zaal open om 19.30 u.

N.B. In verband met het beperkte aantal zitplaatsen dient u zich per mail met naam en telefoonnummer aan te melden bij de secretaris: secretaris@historischekringbaerne.nl.

Toewijzing op volgorde van binnenkomst

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wilden een aantal schrijvers en illustratoren, ook in onze regio, voor hun landgenoten de dagelijkse oorlogsellende wat draaglijker maken. Ze deden dat met boekjes waarin de Duitse bezetters belachelijk werden gemaakt of scherp werden veroordeeld. Zo werden bestaande kinderliedjes gebruikt voor anti-Duitse teksten en werden Duitsers, Engelsen, Russen en Amerikanen als dieren voorgesteld. Dat leverde smakelijke teksten en grappige afbeeldingen op. Wel gevaarlijk natuurlijk en daarom verschenen deze boekjes anoniem en clandestien of niet anoniem maar dan wel met verborgen kritiek.



13-okt-2020 Ledenvergadering

Herberg van Paulus, Stationsweg, achter de Pauluskerk (Brink)

Aanvang 20.00 u, zaal open om 19.30 u.

N.B. In verband met het beperkte aantal zitplaatsen dient u zich per mail met naam en telefoonnummer aan te melden bij de secretaris: secretaris@historischekringbaerne.nl. Toewijzing op volgorde van binnenkomst.

Zie voor nadere informatie de uitnodiging in het septembernummer van de Baerne of onze website. De papieren versie van de jaarstukken zijn op papier verkrijgbaar in de Oudheidkamer tijdens openingstijden, de digitale versie staat op www.historischekringbaerne.nl. Ook hier geldt dat het aantal zitplaatsen beperkt is en dat u zich dient aan te melden met naam en telefoonnummer via secretaris@historischekringbaerne.nl.