



## NIEUWSBRIEF

2014 , nr. 6

Als u deze nieuwsbrief niet goed kunt bekijken, [klik dan hier](#) voor de web versie.

- Inhoud:**
- Expositie “Baarn spoort...al 140 jaar”
  - “Duizend jaar Baarn, geschiedenis van een Eemlands dorp”
  - Historische Kring Baerne nu ook online te ontmoeten

### Expositie “Baarn spoort...al 140 jaar”

Op zaterdag 4 oktober, wordt het bestaan van 140-jaar station Baarn gevierd met de aankomst van een feestelijke trein (de Blauwe Engel) om omstreeks 10.30 uur. In de hal van het station zal burgemeester Röell het feit memoreren, dat Baarn in 1874 werd aangesloten op de Gooilijn van Amsterdam naar Zutphen. Ook zal de tentoonstelling van de Historische Kring Baerne hier worden geopend.

Daarna gaan de aanwezigen met koetsen naar de Brink en de Historische Kring Baerne waar de tentoonstelling “Baarn spoort...al 140 jaar” te zien zal zijn met een overzicht van wat de aanleg van de spoorlijn voor Het Gooi en in het bijzonder voor Baarn heeft betekend. Getoond wordt de aanleg van het spoor door het ravijn, bouw van bruggen erover en de verfraaiing met een boulevard, grotjes voor voetgangers onder de spoorlijn door. De bouw van het station, een sierraad van een gebouw. Aan de hand van een maquette kunnen de bezoekers zien, welke villa’s in het Amaliapark zijn gebouwd en wat daar in die 140 jaar is veranderd.



Ook het buurtstation is in de tentoonstelling meegenomen. Van beide stations is een op schaal gemaakte opstelling te zien. Kortom, er is zoveel te bekijken en is een bezoek in de Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne (in de kelder van de bibliotheek in de Hoofdstraat) uw gang erheen meer dan waard.

“Baarn spoort...al 140 jaar” is te zien op zaterdag 4 oktober van 11-16 uur.

De normale openingstijden zijn op woensdagen van 14-16 uur en zaterdagen van 11-13 uur.

*Attentie: De opening van de expositie, door burgemeester M. Röell, vindt plaats om 10.30 uur in de hal van het station.*

### Duizend jaar Baarn

In “Duizend jaar Baarn” wordt de geschiedenis verteld van Baarn. Dit dorp ontwikkelde zich van een boerengehucht via een deftig villadorp tot een moderne gemeente. Het boek bestaat uit 22 vensters of hoofdstukken, geschreven door deskundige auteurs.

Allerlei zeer verschillende, interessante en karakteristieke personen, gebeurtenissen, ontwikkelingen, voorwerpen en gebouwen passeren de revue.

Dat gebeurt deels chronologisch, deels thematisch. Naast bekende informatie treft de lezer ook veel minder bekende gegevens aan, waardoor dit boek extra informatief en boeiend wordt.

De talloze illustraties, veelal in kleur, ondersteunen de teksten en fleuren deze op. Hierbij vinden we illustraties die nog niet of nauwelijks algemeen bekend zijn en die de lezer zullen verrassen en informeren.



Een greep uit de vele onderwerpen: prehistorische vondsten, Maarten van Rossum en kasteel Ter Eem, prins Hendrik de Zeevaarder en de spoorweg, de oudste wegen en lanen, Groeneveld en Pijnenburg, de held van Waterloo en Soestdijk, villawijken en het Rode Dorp, deftige hotels en gewone cafés, kleine middenstanders en vermogende regenten, de Oranjefamilie, Duitse bezetting en Baarns verzet, muisjes en sambal, Philips en De Cneudt, Escher en Jaap de Ruig, Hella Haasse en Thera Coppens, voetballen en roeien, Bach Cantorij en Windy City Jazz Band, artsen en ziekenhuizen, scholen en kerkgenootschappen, professoren en schimmels, Lage Vuursche en Drakensteyn.

Met “Duizend jaar Baarn” pakt de 40-jarige Historische Kring Baerne breed uit. Dit boek bevat de meest uitgebreide geschiedenis van het dorp Baarn tot nu toe. Dat de bijnaam Het groene graf een eenzijdige benaming is om Baarn te karakteriseren, wordt in “Duizend jaar Baarn” overtuigend aangetoond.

Het boek is te koop in de Oudheidkamer en bij Boekhandel Den Boer. Prijs: € 19,50.

### Historische Kring Baerne nu ook online te ontmoeten



Op YouTube vindt u ons als HK Baarn met een eigen kanaal: het verzamelpunt voor leuke filmpjes met een historisch tintje allemaal over Baarn en omgeving. Kijk maar eens bij de afspeellijsten, daar staan inmiddels tientallen filmpjes.

De Historische Kring Baerne heeft nu nog niet zo veel eigen video’s geplaatst, maar dat gaat veranderen in de toekomst. Veel kijkplezier toegewenst!

Tip: Als u zelf een leuk historisch filmpje met ons wilt delen, laat het even weten (dat kan via [communicatie@historischekringbaerne.nl](mailto:communicatie@historischekringbaerne.nl)) dan maken wij een koppeling tussen uw filmpje en ons YouTube kanaal.



Op Facebook vindt u ons met een eigen community pagina als HK Baarn. Hier staan onze evenementen en activiteiten, zoals de lezingen en de exposities. Geef ons een “vind ik leuk” en help de Historische Kring groeien, zodat wij ook beter online zichtbaar worden.

Tip: Deel uw historische berichten, nieuwtjes en oproepen via deze community pagina met andere historisch belangstellenden in Baarn en omgeving.



Op Twitter kunt u ook met ons in contact komen: @HKBaarn.

We vinden het leuk als u historische plekken in Baarn fotografeert en met ons deelt. We twitteren onder andere over onze activiteiten en exposities. Retweets stellen we natuurlijk ook zeer op prijs.

Tip: U kunt u via onze tijdlijn ook (re)tweets van andere historische organisaties volgen.

Via de homepage van [www.historischekringbaerne.nl](http://www.historischekringbaerne.nl) klikt u makkelijk door naar onze social media

### Activiteiten

- Vanaf 4 oktober tot medio februari 2015 expositie “Baarn spoort...al 140 jaar”
- 16 oktober: Lezing “De nieuwe Hollandse waterlinie” door Kees Schipper

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, [klikt u hier](#).

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar [info@HistorischeKringBaerne.nl](mailto:info@HistorischeKringBaerne.nl) of bel tijdens openingsuren (035) 5430377.